

Julius-Maximilians-Universität

Würzburg

Tyskland

Först och främst vill jag säga till den som funderar på att åka på ett utbyte någonstans – Åk!
Det är värt det! 😊

Staden

Würzburg i norra Bayern ligger vackert omgärdad av vinodlingar och genom staden flyter Main (vars strandkanter lämpar sig ypperligt för ljumma grillkvällar under sommaren). Staden har ungefär 120 000 invånare, vilket jag tycker är en perfekt studentstadsstorlek. Den har en "småstadskänsla" över sig, man kan promenera överallt och behöver inte ta bussar eller spårvagnar varje gång man ska någonstans (men de kommunala transportmedlen är gratis för studenter, så är man inte pigg på att knata är det bara att hoppa på "die Straba" (die Straßenbahn - spårvagnen)). Trots detta är staden ändå tillräckligt stor för att det ska vara drag sju dagar i veckan på klubbar och barer, vilket det är fullt av i stan.

Würzburg ligger även bra till med tanke på det resande man absolut borde passa på att göra när man är där. Som svensk blir man lätt avundsjuk på hur "mitt i smeten" Tyskland är. Från Würzburg kan man hoppa på ett tåg och ca. sex timmar senare vara i Tjeckien, Frankrike, Schweiz eller Österrike. Även sevärda tyska städer som München, Nürnberg, Frankfurt m.m. ligger bara några timmar bort. Tysklands järnvägar (Deutsche Bahn) har dessutom en jättebra grej, nämligen Länderticket, vilket är en tågbiljett som tar fem personer vart de vill under 24 timmar i ett bundesland - för ynka 29 €. Se till att resa när du åker!



Vy över stan

Förberedelser

Innan man åker på erasmusutbyte är det en hel del planering som måste göras – särskilt om man ska till Tyskland. Tyskarna älskar pappersarbete. Ju mer fält att fylla i på ansökningarna desto bättre. När jag skaffade ett studentgymkort t.ex. (Uni Würzburg har ett jätteförmånligt och bra utbud av sport (Hochschulsport Würzburg)) fick jag lov att skriva ner min adress på TRE olika ställen. När jag en gång gick till doktorn spenderade jag ca. 90% av tiden med att svara på: "Vilket yrke har dina föräldrar?" och andra för min hälsa ganska ointressanta frågor och 10% med att faktiskt prata med en doktor. Men med en dos tålamod och lite planering går även de första dagarnas byråkrati ganska lätt. Man får rätt så mycket information

hemskickat innan man åker. Jag fick bl.a. ett grönt papper från Uni Würzburg (Hinweise zum Ihrem Studentenaufhalt) med sju steg av prylar man måste göra för att skriva in sig på universitetet. Vad jag gjorde innan jag åkte ner var att skriva en plan för mina första dagar i Tyskland enligt detta papper. Så när jag kom var jag jätteförberedd och utförde dessa sju steg (i ordningsföljd, viktigt!) under en första, mycket hektisk dag. (Nu när jag tänker efter så är jag kanske lite smygtysk? ☺). Vad jag lärde mig senare var att det inte alls är så himla viktigt att få allt gjort på en gång. De flesta erasmusstudenter hade inte så stor koll på allt som måste göras, men man lärde av varandras misstag och fick byråkratin gjord under de första veckorna ändå. Så mitt råd vad det gäller det – Planera gärna så att du är förberedd men slappna sen av, för du får hjälp med allt. Kein Problem!

Vad man bör prioritera först dock, är boendet. Se till att du hittar ditt hus och din Hausmeister (vaktmästare) så att du kan få din nyckel. Boendet arrangeras genom universitetet för utbytesstudenterna i Würzburg, vilket är väldigt praktiskt. Innan jag åkte fick jag en blankett där jag fick ranka vilket av studentboendena som jag helst ville ha. Här kommer lite info om de största platserna (som jag känner till i alla fall):

Boende

Am Hubland

97074 Würzburg

Hubland är väl det mest campusliknande området. Många fakulteter och många studentbostäder. Här har man tyskakurserna. Problemet med Hubland är att det ligger lite off. Det ligger uppe på en kulle, så det är ju inte allt för kul att knata upp där efter att ha varit ute på stan direkt. Tar en halvtimme lite drygt. (Lokaltrafiken är ju gratis för studenter, så när bussarna går är det egentligen inget problem). Det finns en affär också och Sportzentrum.



Biblioteket am Hubland



Utsikt från taket på I-Haus

Internationales Haus

Friedenstrasse 2 97072 Würzburg

Här bodde jag! Och väldigt många andra studenter, många utländska. Det är riktigt schysst, tar en kvart att gå ner på stan. Tar fem minuter till Haus Berlin (se nedan) och om man studerar på Neue Universität (ekonomi och liknande) tar det också 5 min.

Nåt annat som är schysst med I-haus är att de har ett stort gemenskapsrum på översta våningen som man kan boka om man vill ha fest eller ha middag för lite fler personer.

Min hyra var 265 € och jag hade ett ca 12-15 m² rum med egen toalett. Köket delade jag med min granne. Segt internet.

Haus Berlin

Zündstraße 1 97074 Würzburg

Här finns det också massor av andra studenter och det ligger precis som I-haus bra till. Här tror jag att alla har ett eget rum med kök (litet). Snabbare internet.

Sen finns det ju massa mer ställen att välja mellan och jag vet inte riktigt nåt om dem eller vilka de är. Men vad jag gjorde var att kolla var jag skulle ha de mesta föreläsningarna och sedan googlemapa adresserna till bostäderna för att se vilka som var närmast. Men det kan ju också löna sig att bo t ex i Haus Berlin eller I-haus även om föreläsningarna är am Hubland eftersom det är närmare stan och fler som bor där.

Språkkurser

En annan viktig sak: Missa för allt i världen inte språkkursen i september! Även om du är halvtysk och inte har den minsta svårighet med tyskan - åk ändå! Det är nämligen ett ypperligt sätt att lära känna folk. Det allra viktigaste att komma ihåg när man är ny på erasmus och känner sig ensam och bortkommen - alla andra känner precis likadant! Alla letar lika nervöst som du efter vänner så allt man behöver göra är att knata fram till någon och fråga "Bist du auch ein Erasmusstudent?" och saken är biff.

Tyska kompisar kan vara lite knepigare, speciellt om man som jag har ungefär 400 klasskamrater. En smart idé som jag har insett jag skulle ha haft nytta av, är att gå till "Schwedisches Stammtisch" som är en träff en gång i veckan för alla som vill prata svenska eller som helt enkelt gillar Sverige. Där finns det massor av tyskar som vill lära känna svenskar för att öva på att prata svenska. (info finns där man har språkkurserna) Språkkurserna har man på Hubland, campuset på kullen (Zentrum für Sprachen). Det finns massor av olika intressanta kurser och man kan även ta kurser i andra språk än tyska, vilket är ytterligare ett sätt att lära känna tyskar då klasserna är ganska små. (När det gäller tyskakurser, ta alla kurser som Herr Schneider undervisar- han är en pärla bland lärare. Speciellt kursen "Landeskunde" är jättebra för man lär sig en massa om Tyskland och Herr Schneider berättar det hela med mycket humor.)

Studier

Jag läste ekonomi när jag var i Tyskland, eftersom jag ville få en paus från ingenjörstudierna och vidga mina vyer lite. Både kulturellt och akademiskt. Alltså kan jag inte tipsa om bra energikurser i Würzburg, men för mig var det iaf skönt att läsa något annat ett tag. Dock kan det ibland vara smart att läsa saker inom sitt eget område istället för helt nya saker, eftersom det då kan vara svårare att hänga med i föreläsningar på ett främmande språk. Studiesätten var annars ganska lika de svenska, vi hade föreläsningar och övningar. Som erasmusstudent fick jag i vissa kurser tillåtelse att ta en munta istället för att skriva en tenta, vilket underlättar ganska mycket.



"Neue Universität"



"Alte Universität"

Kultur

Vad det gäller kulturen i Tyskland, den är inte så *jätteolik* Sveriges. Jag menar, vi bor ju ändå ganska nära. Tyskarna är ett trevligt folk som gillar att ha kul. Det är alltid folkfester på gång i staden för att fira det ena eller det andra, och pubkulturen är stor. Man träffas ofta ute och tar en öl ihop, snarare än hemmakvällar som i Sverige.

De har stor respekt för auktoriteter och man säger Ni (Sie) till alla främlingar (äldre iaf) på gatan och absolut till professorerna. Titlar är jätteviktiga och när man skriver formella mail till någon är det viktigt att rada upp alla dennes titlar på första raden. (Ex: Sehr geehrte/r Prof. Dr X – alltså högt ärade Prof. Dr. X (inte Tjena Bengan! Som man kanske skulle adressera en svensk lärare.. haha))



Jag skulle kunna skriva en timme till, det finns så mycket att berätta om den här staden och om att vara på erasmus överhuvudtaget. Jag har lärt mig supermycket av att vara på erasmus och träffat en massa människor från hela världen. Jag har lärt mig mycket om andra kulturer. Att ha vänner från hela världen ger en verkligen perspektiv och ett öppnare sinne (Sen är det ju också en fördel att ha en soffa att sova på lite varstans i världen om man är ute och reser). Att komma hemifrån ett tag och stå på egna ben är verkligen utvecklande. När man märker att, shit jag fixar faktiskt det här (och det gör man) så växer man en bra bit. Men allt det där märker du när du drar ut själv. Lycka till!